

MARLEEN: *'Het vliegtuig pakken voelt soms hetzelfde als even boodschappen doen'*



MARLEEN VAN GRIENSVEN (31). EIGENAAR VAN PUUR & KUUR, SINGLE. REIST VOORTDUREND

REISJUNKIE?

"Nogal. Zo erg, dat ik er mijn werk van heb gemaakt. Ik begon al vroeg met reizen. Toen ik vijftien was, ging ik voor het eerst naar Mexico, waar mijn oom woont. Daar is mijn liefde voor Zuid-Amerika ontstaan. Meteen na de middelbare school heb ik een jaar in Spanje gewoond. En tijdens mijn studie economie zat ik zes maanden in Zuid-Frankrijk. Toen ik was afgestudeerd, ben ik gaan solliciteren voor een baan in de reisbranche. Daarin ben ik nu nog steeds werkzaam."

WAT IS ER ZO LEUK AAN REIZEN?

"Ik hou heel erg van onverwachte ontmoetingen. En als je veel reist sluit je snel vriendschappen over de hele wereld, waardoor je merkt dat deze eigenlijk best heel klein is."

WERELDBURGER?

"Zeker. In veel landen weet ik inmiddels al aardig de weg, dat geeft echt een kick. Ik heb zoveel gezien en beleefd, dat ik me al heel lang niet meer Nederlands pur sang voel. Het vliegtuig pakken voelt soms hetzelfde als even boodschappen doen. En omdat ik in de reisbranche werk vlieg ik heel goedkoop, waardoor ik me regelmatig heb laten verleiden voor een shopweekend in Bangkok. Heel decadent."

DOOR HET REIZEN VERANDERD?

"Ja. Het heeft mijn blik naar de wereld verruimd. Al die culturen, landen en mensen hebben bijgedragen aan de persoon die ik op dit moment ben. Toen ik twintig was, wilde ik zo snel mogelijk weg uit Nederland. Ik kon niet wachten om de wereld te ontdekken. Nu, tien jaar later, waardeer ik des te meer wat ik hier allemaal heb. We hebben het in Nederland namelijk zo goed."

FAVORIETE LAND?

"Die liggen in Zuid-Amerika: Mexico en Guatemala. Als ik salsamuziek hoor, word ik helemaal blij. De Latijns-Amerikanen zijn warm, gepassioneerd en vurig – allemaal elementen die ook bij mij passen. Bovendien spreek ik de taal."

SAMEN OF ALLEEN REIZEN?

"Ik vind het leuk om ervaringen met iemand te delen. Ik heb bijvoorbeeld met een vriend een halve wereldreis gemaakt en dat was super. Maar ook het alleen reizen is een aanwinst voor je persoonlijkheid. Toen ik negentien was en alleen door Guatemala trok, was ik heel erg geïntimideerd door 'oudere' en meer ervaren backpackers. Toch ben ik blij met de ervaring, het idee dat je dat kunt. En mensen vinden het ook wel stoer. (Glimlacht.)"

MOOIESTE REISMOMENT?

"De Annapurna-trek in Nepal, maar ook de Inca Trail in Peru: een trektocht van vier dagen dwars door het Andes-gebergte, die ik echt heb gelopen op wilskracht. Hij was ontzettend zwaar. Maar eenmaal boven zie je dan, bij het optrekken van de mist, de ruïnes van Machu Picchu verschijnen: de verborgen stad. Dat gevoel is werkelijk onbeschrijflijk."

JE HEBT NU ZELFS JE EIGEN REIS-ORGANISATIE?

"Ik verzorg wellness-reizen die gangbaar en betaalbaar zijn voor een breed publiek. Wellness is een trend die in volle gang is. Op 1 oktober 2005 is Puur & Kuur online gegaan en sindsdien gaat het heel erg goed. Het ondernemerschap is een leerproces dat me ontzettend veel energie geeft."

WAT NEEM JE ALTIJD MEE ALS JE OP REIS GAAT?

"Muziek. Eerst waren dat cassettebandjes, toen werden het cd's en inmiddels is het een mp3-speler. En ik heb altijd mijn zakelijk telefoon met noodnummers bij me."

PARADIJS OP AARDE?

"Bottle Beach op Koh Phangan: daar heb je heel mooie stranden. Je komt er alleen maar met een bootje en er is verder helemaal niets. Dat is echt een paradijs. Maar twee weken op Mauritius of de Malediven zitten is ook geen straf."

'HOME IS WHERE THE HEART IS.' WAAR LIGT JOUW HEART?

"In Amsterdam. Heel lang heb ik mijn home gehad in de hele wereld, maar na al die jaren heb ik, zeker nu ik mijn eigen bedrijf heb, in Amsterdam mijn plek gevonden. En ligt hier ook mijn hart."



ZOUTMEER IN BOLIVIA. SYBERISCH KOUD!



INDIA: DE TAJ MAHAL IN AGRA



TREKTOCHT DOOR TIBET EN NEPAL

